

Alle aangemelde vrijwilligers waren genomineerd voor de titel van "Sportvrijwilliger van 1999". De gefilmde portretten gaven een goed beeld van de grote verscheidenheid van vrijwilligerswerk binnen het sportgebeuren. De manier waarop "Piet van Eerd" zich inzet voor het zwemmen voor gehandicapten leverde hem de titel "Sportvrijwilliger 1999" op.

tafeltennis en rolstoeltennis. Genomineerd waren ook nog: Gerrie van Gerwen, wielrensport, en Greet Leytens-Steenbakkers, paardrijden. Maar Monique Kalkman-van den Bosch mag de titel mee naar huis nemen. Op de vraag hoe ze nu tegen deze titel aankijkt, zij heeft tenslotte een groot aantal aansprekende titels veroverd, antwoordt ze: "Deze titel zegt me heel veel. Het is natuurlijk een plaatselijke titel, maar een olympische titel is voor vier jaar, een wereldtitel geldt één jaar; deze titel is voor honderd jaar!" En zo is dat natuurlijk.



Monique Kalkman-van den Bosch, Sporter van de Eeuw